

Wij vieren 22 oktober liturgie, daarom treft u hier een artikeltje over de gedachtenissen van die dag aan.

22 Oktober vieren wij de gedachtenis van de zeven slapers van Efeze en de icoon van de moeder Gods van Kazan.

De legende is mogelijk van voorchristelijke oorsprong, de christelijke is ontleend aan de gloria martyrum van Gregorius van Tours; ook zoals die vermeld staat in de Legenda Aurea.



Keizer Decius wilde deze zeven van hun geloof brengen en gaf ze enige tijd om maar eens goed na te denken, anders zou hij ze laten doden.

Hierop verscholen zij zich in een grot.

Toen de keizer naar Efese kwam, baden zij God hen uit dit gevaar te verlossen; daarna vielen ze direct in slaap.

De Keizer liet ze daarop in metselen. Eén van de metselaars liet een loden tafeltje achter met datum en namen en gebeurtenis.

Jaren later (dit varieert van 190-340 jaren in de diverse versies) onder de christen- keizer Theodosius, in een tijd toen het gedachtengoed der Saduceeën dat „de ketterij der Saduceeën“\* weer opkwam, dat er géén opstanding van de doden bestaat, wou een herder de Grot als schaapskooi gebruiken en brak ze open. Daar de 7 zich heel diep in de grot bevonden ontdekte hij ze niet. De Heer blies de levensadem

weer in de 7 die, denkend dat ze slechts één nacht hadden geslapen, de jongste van hen uitstuurden op proviand.

Hij verbaasde zich dat er op veel plaatsen kruisbeelden te zien waren. Toen hij met een munt van keizer Decius wou betalen, werd hij gegrepen, op verdenking een muntschat gevonden en niet aangegeven te hebben. Hij werd voor de rechter-bisschop geleid en deed zijn verhaal. De bisschop ging naar de grot, vond het tafeltje en sprak met de 7.

De keizer vernam dit gebeuren, ging erheen en viel op zijn knieën. De 7 richtten zich tot de keizer: Hoogverheven heer er gaat een ketterij rond onder de christenen, dat er geen opstanding van de doden bestaat. De Heer heeft ons opgewekt om u dit te vertellen: doe hier iets aan als u Gods koninkrijk niet mis wilt lopen. Daarop sliepen de 7 weer in.

Deze legende komt ook voor in de Koran.

(\*Ketterij slaat gezien de tijd op de „ketterse theologie" van Synesius van Syrene.)



Icoon van de Moeder Gods Kasanskaja. Deze icoon werd na een visioen door een meisje genaamd Matrona, opgegraven in een tuin en naar de kathedraal gebracht. Later nam de tsaar de icoon mee. Peter de Grote nam deze icoon mee naar zijn nieuwe stad St. Petersburg. Op de plaats van de tuin werd een klooster gebouwd en ook Matrona trad daar in.

In 1612 werd de icoon door het leger mee gevoerd bij het verjagen van de Polen en ook bij het verslaan van het leger van Napoleon, wist ze de soldaten te bemoedigen. In 1904 werd de icoon gestolen.

In de 20er jaren blijken de communisten haar te bezitten en verkopen haar naar het westen.

25 jaar later bevindt de icoon zich in het depot van het British Museum. Via een verkoop gaat ze naar Fatima en dan naar het Vaticaan. In 2005 wordt ze geschonken en keert zo naar Rusland terug (mogelijk is het al sinds de 17e eeuw een kopie van de oorspronkelijke icoon).

Zij kwamen als twee vriendinnen samen op het koor, Riek Aka en Bep Seijen ten Hoorn. Caecilia Andriessen herinnert zich dat nog goed.

Dat was in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Twee sopranen, niet makkelijk van de wijs te brengen en zeer plichtsgetrouw.

Riek ontmoette op het koor Jean Sarolea en in april 1962 werden zij door pater Methodius volgens de Slavisch Byzantijnse ritus in de echt verbonden. Samen bleven zij trouwe zangers die het zelden af lieten weten. Ook profiteerde de kerk van Rieks vaardigheid met naald en draad. Onder andere zijn de witte kleden voor Pasen en het blauwe gordijn van de Koninklijke Poort daarvan nog steeds een stille getuige. Nadat Jean vervroegd met pensioen was gegaan verhuisden zij naar Bladel in Brabant en het duurde niet lang of je trof hen aan in het koor van onze Eindhovense zustersgemeenschap waar pater Antonie maandelijks de Goddelijke Liturgie vierde. Ook nadat Jean in 1998 was overleden, bleef Riek zingen in het koor en zelfs het passeren van de 90-jarige leeftijd weerhield haar daar niet van.

Hoe graag zij ook in het Eindhovens koor zong(en), Den Haag bleef de plaats om de Grote en Heilige Week en Pasen te vieren. Ook dat hield Riek vol, totdat het enkele jaren geleden echt niet meer ging.

Bep kwam, na een afgebroken noviciaat bij de Clarissen-Capucinessen in Duivendrecht, uiteindelijk als kleuterleidster te werken in Huize Groenestein. Ook Riek was daar werkzaam en zo is daar hun vriendschap ontstaan. Zij deelden de belangstelling voor kerk, religie en zingen en vonden samen de weg naar de 'Russisch Katholieke Kerk' aan de Raamweg. Behalve een trouw koorlid was Bep een hartelijke vrouw met altijd een goed humeur en een optimistische kijk op het leven.

Haar huwelijk met Wim Hoogenboezem in september 1967 werd door pater Methodius volgens de Slavisch Byzantijnse ritus gesloten. Omdat zij in Apeldoorn ging wonen betekende dat voor Bep het einde van haar koorlidmaatschap. Maar ook Bep en Wim kwamen nog een aantal jaren naar Den Haag om daar de Grote en Heilige week en Pasen mee te vieren. Wim overleed in 1988. Leden van onze Gemeenschap verzorgden samen met pater Antonie de begrafenissen volgens Byzantijnse traditie.

De vriendschap bleef, ook samen met de echtgenoten en toen die beiden overleden waren, weer met twee. Het is wel haast een wonder dat zij nu zo kort na elkaar gestorven zijn. Bep onverwacht na een kort ziekbed en Riek omdat het gewoon op was. Bep overleed op 27 mei en Riek op 10 juni. Bep was 91 en Riek is 99 jaar geworden. Riek werd in Den Haag begraven en onze Gemeenschap verzorgde met vader Dolf de Litia aan het graf. In de kerk herdachten wij hen beiden op 17 juni.

Zij zijn nu op de plaats waar zij graag wilden zijn, opgenomen in de eeuwige, hemelse Liturgie. En, zoals een nicht van Bep ons schreef: "Het engelenkoor is er in korte tijd twee fijne zangeressen rijker geworden."

**Вечная память**

**Wječnaja raamjat**

**Eeuwige gedachtenis**

---

**Uit het bestuur**

---

Wij vieren ons Kerkfeest 12 en 13 augustus. Vader Thomas Pott zal weer voorgaan in de vieringen. Ook voor het gebruikelijke hapje en drankje, zoals ieder jaar verzorgd door Els Catto, bent u van harte uitgenodigd.

Zondag 27 augustus vieren wij weer liturgie, ook zaterdag 16 september wordt de liturgie gevierd. Helaas is er 24 september geen priester beschikbaar en ook onze acoliet Joop van Egmond is dan niet beschikbaar wegens vakantie. Het bestuur heeft daarom besloten dan geen liturgie of typica te vieren.

---

**Diensten in de komende periode**

---

za 12 aug	19.00 uur	Vigilieviering Kerkfeest (v. Thomas)
zo 13 aug	10.00 uur	Goddelijke Liturgie Kerkfeest (v. Thomas)
zo 27 aug	10.00 uur	Goddelijke Liturgie (v. Paul)
za 16 sep	10.00 uur	Goddelijke Liturgie (v. Dolf)
zo 24 sep		<b>GEEN LITURGIE</b>
za 14 okt	10.00 uur	Goddelijke Liturgie (v. Dolf)
zo 22 okt	10.00 uur	Goddelijke Liturgie (v. Paul)
za 18 nov	10.00 uur	Goddelijke Liturgie (v. Dolf)
zo 26 nov	10.00 uur	Goddelijke Liturgie (v. Paul)

za 16 dec 10.00 uur Goddelijke Liturgie (v. Dolf)  
 zo 24 dec 19.00 uur Completen, metten (v. Jan)

---

### Belangrijke feesten en herdenkingen

---

6 aug	Gedaanteverandering van de Heer	7 nov	Willibrordus, apostel der Nederlanden
15 aug	Ontslapen van de Moeder Gods	13 nov	H. Joannes Chrysostomos, aartsbisschop van Konstantinopel (407)
29 aug	Onthoofding van Johannes de Doper	14 nov	Philippus, apostel
1 sep	Begin kerkelijk jaar	16 nov	Begin van de Kerstvasten
8 sep	Geboorte van de Moeder Gods	16 nov	Mattheüs, apostel en evangelist
14 sep	Verheffing van het Kostbaar en Levenschenkend Kruis	21 nov	Intrede van de Moeder Gods in de tempel
1 okt	Pokrof van de Moeder Gods	24 nov	Catharina, grootmartelares
23 okt	Jacobus, apostel, martelaar	30 nov	Andreas, eerstgeroepene onder de apostelen

---

### Wij gedenken de overledenen

---

5-08-1977	Dirk Koekkoek	16-10-1991	Claudia Bessalowa
5-08-1986	Emile Snel	16-10-2006	Franca Siebers
6-08-1992	Nadjezda vd Maal-Jarkowa	17-10-1978	Petrus A.J. Vriens
11-08-1999	Peter Derksen	29-10-1992	Sever Haldan
11-08-1999	Maria Suvaal	5-11-2016	Anna Rijnenberg-Wijnne
18-08-1970	Pater Methodius Houtkamp	06-11-1995	Margaretha Bouman
22-08-2010	Vader Piet Al	09-11-2006	Lambertus Rodijk
4-09-1994	Geertruida Catto-Flanderijn	12-11-1995	Adrianus Bruggeman
20-09-1993	Wil Ripken	13-11-1979	Lodewijk Olffers
21-09-1992	Arend Donders	16-11-2003	Wim Sniijders
26-09-1981	Karel v.d. Heijden	17-11-1991	Eugenie Hanicenko

---

**Bericht over vader Harrij Sterenberg**

---

Hoe gaat het nu met Vader Harrij?

Zoals u allen weet is vader Harrij vanaf januari dit jaar wegens gezondheidsproblemen voor onbepaalde tijd niet meer actief in de Byzantijnse gemeenschappen. Na de berichtgeving van het bestuur heeft vader Harrij veel steunbetuigingen in de vorm van bloemen, kaarten, brieven, e-mails, whats-appjes, en sms'en mogen ontvangen. Als ik bij hem kom zie ik de stapel, van de afgelopen maanden, op de tafel liggen. Dit is zijn manier om aan u allen te blijven denken.

Het is niet zo dat het spreekwoord "uit het oog uit het hart", wat vaak gebruikt wordt als iemand zich lange tijd niet laat zien, van toepassing is op de denkwijze van vader Harrij. Hij wil geen lege plekken in zijn hart en hoopt dat hij een plekje in uw hart blijft houden. Ook al is het lang stil van zijn kant. Hij heeft voorlopig echter nog rust nodig, vandaar dat hij u allen niet persoonlijk heeft bedankt. Dit kost hem teveel moeite. Zijn herstel verloopt zoals de geboorte van een zebra, streepje voor streepje.

De levenskaars van vader Harrij heeft te lang aan twee kanten gebrand. Hij heeft tijd nodig om één kant van de kaars te doven zodat hij weer voldoende energie krijgt om door te gaan met wat hij het liefste doet. Ik vraag u daarom, als broer, hem die tijd te gunnen. Leef met hem mee en stuur een kaartje, brief, e-mail, whats-app of smsje. Verwacht geen antwoord terug.

Pak niet de telefoon om hem te bellen. Dit bevordert het herstel van vader Harrij totaal niet. Respecteer hem zoals hij u respecteert.

Ik vertrouw op uw medewerking, Willem Sterenberg.

Om in de woorden van vader Harrij af te sluiten: "Alle Goeds voor U en de Uwen".

Van de Utrechtse gemeenschap ontvingen wij bijgaande uitnodiging. De Utrechtse gemeenschap toegewijd aan de Icoon van de Moeder Gods van Vladimir viert 15 oktober a.s. haar 60-jarig bestaan. Tevens wordt die dag de Landelijke Dag van de Pokrofgemeenschappen gehouden. **U bent van harte welkom.** De dag begint om 10.30 uur met de viering van de Goddelijke Liturgie in de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR te Utrecht. Hoofdcelebrant is Vader Paul Brenninkmeijer.

Daarna de lunch in het vlak achter de kerk gelegen verzorgingscentrum Nieuw Plettenburg.

Het koor o.l.v. Gerard van Kalken zal bestaan uit zangers van de gemeenschappen. Gezongen wordt uit de partituur van de *nieuwe* Van den Hombergh. Afwijkende gezangen worden op tijd via de secretarissen toegezonden.

De bijdrage voor de lunch - 5 euro - wordt aan tafel opgehaald. U kunt zich opgeven via bijgaande opgavestroom. U doet ons een plezier door dit zo spoedig mogelijk te doen.

Informatie over de bereikbaarheid van de kerk kunt u via Internet vinden.

In de hoop u 15 oktober te mogen begroeten,  
verblijft met hoogachting en hartelijke groet,  
Het bestuur Wladimirskaja

### **Met de auto:**

Er is gelegenheid tot parkeren op het parkeerterrein van Nieuw Plattenburg, direct achter de kerk (op 2-3 minuten loopafstand). U bereikt deze parkeerplaats via de Rijnhuizenlaan, daarna links de Oud-Wulvenlaan. Verder kunt u parkeren in de wijk (bijv. Plettenburgplantsoen, Jan van Arkelstraat). U wordt dringend verzocht *niet* te parkeren voor de ingang van de kerk. Deze toegang moet namelijk altijd bereikbaar/vrij zijn voor brandweer, politie of ambulance. U kunt uiteraard wel medepassagiers laten uitstappen vlak voor de kerk, maar verder moet deze ruimte autovrij blijven.

### **Route vanaf het Centraal Station per bus:**

Vanaf Utrecht Centraal, busstation Jaarbeurszijde met lijn 1, platform D3 (uitstaphalte Robijnlaan) of met lijn 8, platform D3, richting Lunetten (uitstaphalte Robijnlaan). Vanaf deze halte is het nog ongeveer 6 minuten lopen. U kunt ook de interlokale bus 47 nemen, platform D5, richting Houten (uitstaphalte Rijnhuizenlaan). Deze bus is het snelst, waarna nog 2 minuten lopen. Terug naar het station kan ook met lijn 47, die stopt op slechts een paar minuten lopen op de WA Vultolaan.

## Ondergetekende(n)

Naam

.....  
.....  
.....

Adres

.....  
.....  
.....

Telefoon .....

e-mailadres.....

.....

zal/zullen deelnemen aan de jubileumviering/Landelijke Dag op 15 oktober 2017 in Utrecht

met ..... personen.

Ik/we zing(en) mee als ..... (graag stem invullen)

Eventuele dieetwensen

.....

Opgeven graag zo spoedig mogelijk door deze strook ingevuld per e-mail op te sturen naar:

[wladimirskajautrecht@gmail.com](mailto:wladimirskajautrecht@gmail.com)

of per post naar:

Dorine Sweere,

G. van Walenborchstraat 58,

3515BV Utrecht.

U kunt evt. ook bellen naar nummer 030-2731102

Adres kerk:	Eisenhowerlaan 120, 2517 KM Den Haag 06 57 62 90 85 (alleen vóór, tijdens of na de diensten)
Secretariaat:	Joop van Egmond, tel. 070 329 20 66, Volendamlaan 22, 2547 CH Den Haag, <a href="mailto:joop.van.egmond@casema.nl">joop.van.egmond@casema.nl</a>
Gastvrouw:	Els Catto, tel. 0416 35 19 29
Bankrek.nr.:	NL13 INGB 0007 8221 57 t.n.v. Gemeenschap van de



Gedaanteverandering van de Heer, Den Haag  
Legaten en notariële schenkingen t.a.v. Gemeenschap van de  
Gedaanteverandering van de Heer te Den Haag.  
Website: [rkbyzantijnsekerk.nl](http://rkbyzantijnsekerk.nl) of [gemeenschapvandededaanteverandering.nl](http://gemeenschapvandededaanteverandering.nl)  
Voor dringende zaken, aanvragen van diensten en ziekenbezoek kunt u één  
van bovenstaande telefoonnummers gebruiken.

Dit kerkbericht is ook te lezen op de internetsite  
[rkbyzantijnsekerk.nl](http://rkbyzantijnsekerk.nl) of [gemeenschapvandededaanteverandering.nl](http://gemeenschapvandededaanteverandering.nl)

Kerkbericht 2017/2. Het volgende bericht komt eind november 2017 uit of  
zoveel te eerder of later als nodig is.



Afz.: Gemeenschap van de  
Gedaanteverandering van de  
Heer Katholieke kerk van  
Slavisch Byzantijnse ritus  
Adres kerk: Eisenhowerlaan 120  
2517 KM Den Haag

Postadres: Volendamlaan 22  
2547 CH Den Haag